



oesken



NR. 5-6 • 7. ÅRGANG • JUNI 1953

PERSONALE

Nyt

PHILIPS: **Ansættelser:**

- 1. maj 1953 Ebbe Stranges, adm.
- 1. juni 1953 repræsentant Ulrich Toubøl, neon afd.
- 15. juni 1953 operatør Alf Zissach, hulkort afd.
- 15. juni 1953 ass. Dirch Svenstrup, vikar i lampe afd.

POPE:

- 1. maj 1953 fru Erna Hansen, faktura afd.
- 1. juni 1953 Poul Hansen, lampeeksp.

PHILIPS: **Fratrædelser:**

- 30. april 1953 fru Elisabeth Hansen, faktura afd.
- 30. april 1953 fru Jytte Christensen, faktura afd.
- 30. juni 1953 korresp. frk. A. Skriver, lampe afd.
- 30. juni 1953 ass. fru Sonja Nielsen, D.B.
- 12. juni 1953 ass. Flemming Petersen, lampe afd.

POPE:

- 8. maj 1953 Sv. Nielsen, lampeeksp.

Omflytninger:

- 1. maj 1953 salgschef C. Lydeking fra ASAS til PHILIPS.
- 1. maj 1953 fuldm. O. Alstrup fra ASAS til PHILIPS.
- 1. maj 1953 repr. E. Halger fra ASAS til P.G.I.
- 1. maj 1953 repr. A. Søeborg fra ASAS til PHILIPS.
- 1. maj 1953 repr. Aa. Jensen fra ASAS til PHILIPS.
- 1. maj 1953 lagerforv. Fritjof Olsen fra ASAS til POPE.
- 1. maj 1953 fru Ågot Poppelvig fra ASAS til PHILIPS.
- 1. maj 1953 eksp. K. E. Olsen fra ASAS til REPAX.
- 1. maj 1953 eksp. Egon Høegh Nielsen fra ASAS til POPE
- 1. maj 1953 eksp. Tonny Båth fra REPAX til PHILIPS.
- 1. maj 1953 chauffør H. F. Leth-Olsen fra ASAS til PHILIPS.

1. maj 1953 kontorist Johs. Negrijn fra PHILIPS til REPAX.

1. maj 1953 fru G. Andreassen fra faktura afd. til hulkort afd.

1. maj 1953 fru G. Tolstrup fra ASAS til FINAX.

1. maj 1953 ass. Erik Jensen fra L.K. be-lysn. til H.B.

15. maj 1953 frk. Birthe Jensen fra FINAX til PHILIPS D.B.

1. juni 1953 fru Gerda Brinck fra H.B. til P.G.I.

PHILIPS: **25 års jubilæum:**

Lagerforvalter Edv. Petersen, Odense.

MEDDELELSER FRA P.P.F.

PERSONALE *Nyt*

Fratrædte:

- 14. april 1953 John W. Larsen, telekom.
- 30. april 1953 ing. J. H. Bolling, lampefabriken.
- 30. april 1953 Villy Jacobsen, lagerass.
- 30. april 1953 kontorlærling Kurt Krog Andersen, bogholderi (til Industrigården).
- 9. maj 1953 Leif Nielsen, lønningsbogholderiet.
- 31. maj 1953 fru Lillian Christensen, bogholderiet.
- 31. maj 1953 Ib Nørhede Hansen, ass., stat. afd. (til Industrigården).

Tiltrædte:

- 15. april 1953 formand Henning Jensen, app.fabr.
- 27. april 1953 ingeniør P. Dekker, lampefabr.
- 28. april 1953 frk. Inger Nielsen, bogholderiet (fra Industrigården).
- 1. maj 1953 Poul Hansen, lønningsbogholderiet.
- 1. maj 1953 cand. jur. frk. Anne-Marie Borred, adm.
- 1. maj 1953 kontorlærling Arne Jans, bogholderiet (fra Industrigården).
- 15. maj 1953 E. Henning Larsen, form., lampefabriken.

FORSIDEN

Finalen i „Forsøgsrevyen 1953“.

På opfordring -

Firmaskovtur! — er det ikke noget med at tage papirhatte på hovedet og køre i busser ud i den nærmeste skov for at få bajerne frem og lægge nakken tilbage, alt imens man på forskellig måde tiltrækker sig de forbipasserendes opmærksomhed?

Hvor vidt forskellige er ikke vore hyggelige, kammeratlige og naturlig glade ture fra dette billede. God tilrettelæggelse, gennemtænkte arrangementer og fornuftige traktementer præger vore ture og gør, at appetitten og eftersmaget bliver lige god.

I år var vi godt 200 + Nordmænd og Svenskere. Svenskerne nævnes sidst, for de vandt mest.

Hvad vejret, kaffen og den afsluttende kamp i Rudersdal angår, var det på forhånd usikkert, hvordan de ville falde ud. Det sikreste var naturligvis kaffen; den ville ikke falde godt ud, og det gjorde den heller ikke. De penge skulle vi købe noget andet for næste gang. Så var der vejret. Vi kunne næppe ønske det bedre. Det, der kunne have været bedre, var for- og morgenvejret. Det ville have inspireret damerne til den mere vilde skovtursforklædning, som nu kun var sparsomt repræsenteret. Det helt originale i mandlig ekstravagance sås ikke. Bøge må være blevet skræmt af vejruddisgerne, og Bruno-Henriksen kom først meget sent og lige fra arbejde. Lydeking var i Stockholm! — Hvad endelig kampen angår, så fik vi lov at tippe. Matthissen vandt 100 cigaretter på at tippe 4—2 til Danmark. Der var fart og fest over spillet, og den måde cigaretterne resten af aftenen blev flået fra Matthissen på.

Den højtidelige del af begivenhederne fandt sted under middagen, hvor Frederiksen blev fotograferet. Man fotograferede Frederiksen i forbindelse med hyldningen af den bedste svenske idrætsmand, fænomenet Widell. Dernæst fotograferede man Frederiksen sammen med den norske løber Bertelsen, som vandt en fortjent 1. præmie. Frederiksen blev derefter fotograferet sammen med vor danske idrætshelt Høegh, der ligeledes havde halet en præmie hjem for at redde æren for Danskerne. Fotografen tog derefter et billede af Frederiksen, der overrakte endnu en præmie til den bedste svenske idrætsmand, fænomenet Widell. Direktør Sommerfeldt holdt derefter aftenens

tale for den skandinaviske samfølelse. Fotografen, der havde været ved at tage et billede af Frederiksen, kom lige til sidst i talen, som dir. Sommerfeldt måtte trække lidt ud, for at vort blad kunne få et minde fra begivenheden; dette mislykkedes adskillige gange, — „flashen“ svigtede. Frederiksen havde suget kraften ud af apparatet, der lugtede helt svedent af overanstrengelse. En særdeles stemningsfuld hyldest og et bragende bifald fulgte, da Nordmanden W. Larsen udbragte en skål for alle de norske og svenske kammerater, som gerne havde villet være med, men som denne gang måtte blive hjemme. I tankerne fik de en speciel hilsen, og til minde blev der taget et billede af Frederiksen sammen med de fraværende.

Svenskerne overrakte Dalarhesten i påståede nordiske farver, og Nordmændene prøvede i sidste øjeblik at blive de toneangivende ved at slå på en gong-gong, som de derefter overrakte som tak for besøget. Der blev taget et billede af Frederiksen med gaverne.

Så skiftede billedet. Revuen begyndte. Alle krøllede tæer og skottede til direktionsbordet. Vi fik en revue at se og høre, der var så god, at vi ikke havde turdet forestille os det. Der var tempo. Der var hip til høj og lav. Der var latter og bifald hos høj som hos lav. Der var viser, som ikke er hørt så gode i de professionelle revuer — også „neutrale“, som ikke havde adresse til firmaet, men som bare var gode. Der var skuespillere. Skæge fyre, som til dagligt stilfærdigt og alvorsfuldt udfylder deres poster, rullede sig ud i hylende grinagtige roller, som de udførte med en stoisk mine og i fantastiske forklædninger. Det er synd at nævne enkelte, og der er ikke plads til de

BEMÆRK!

Da *Bendix Matthissen* på grund af overvældende travlhed har bedt sig fritaget for sit hverv som næstformand i PAP's bestyrelse, er ingeniør *Bloch*, POPE, med overvældende majoritet blevet valgt til Matthissens efterfølger.

lovord, der burde siges om alle. Successen var åbenbar, bifaldet larmende, og hvad der er helt fantastisk: ingen vitser, skoser eller hip har sat misstemning eller givet anledning til kritik. Revuens fædre og mødre og alle dens udøvere fortjener højeste anerkendelse. Flere personer i huset går iøvrigt nu rundt under mærkelige navne, som de har hentet sig som rollehavende — ikke sandt, hr. Barfod?

Bagefter var der dans. Nordmændene samt Carlson fra Sverige lagde beslag på pigerne.

Flere følte derfor tidligere end ellers noget drage sig mod hjemmet, men noget stærkere må have holdt dem tilbage, bl. a. blev Henning V. Hansen til det sidste med hele sit personale og samlede en interesseret skare omkring sig og baren.

Arrangørerne havde sørget for god vejledning i programmet med hensyn til hjemfarten. Der var busser, natsporvogne og sågar ekstratog, hvortil dog ikke kunne købes billetter. De, der ikke nåede med, drog senere bort i private biler og både.

Sm.

SOMMERFESTEN I BILLEDER



Eftermiddagskaffe på Rudersdal Kro.



Frederik Jørgensen klarer i fin stil.



Det danske hold blev nr. 2.



Interesserede tilskuere på Rudegård stadion.



God stemning.



Festlig middag.



Reklamechefen ser ud til at more sig.



En morsom historie?



Norsk tak og gave.



— og svensk tak.



Formanden med gaverne.



— mit navn er Barfoed.



— senere, frk. Sylvia.



— det er måden.



— Sinkenberg.



— hvoffor fa'en gør det det.



— ka' mandfolk undværes?



Dr. Oscar annoncerer ...



The Sherry Brothers.



„Musketererne“ spillede til dans.



— jitterbug?



— og sådan sluttede festen!

DET SKANDINAVISKE SPORTSSTÆVNE

Sol og regn kæmpede om magten, da vi i 1948 havde besøg af vore norske og svenske sportskammerater — og det samme gentog sig i år. Det gik dog nogenlunde under kampene, men på den sight-seeing tur, vi havde arrangeret søndag eftermiddag, fik vi så meget regn, at det næsten ikke var muligt at se ud af bussens vinduer. Humøret led dog ikke herunder, det var højt både på denne tur og under hele stævnet. De eneste, for hvem det kneb at bevare smilet, var varmemesteren og portneren, som skiftedes til at have nattevagt, men det var heller ikke få gange, de måtte op i løbet af disse nætter og lukke porten op for en trætræ nordmand eller svensker, der havde været ude at kige på byen. Sportsstævnet omfattede også en håndboldkamp mellem PHILIPS, Malmø, og København. Vi plejer at vinde over Malmø og regnede naturligvis med at gøre det samme denne gang, hvad vi skam også gjorde — men det var lige ved at knibe, for Malmø var stærkere, end vi troede. Godt, at vi havde forstærket vort hold med Løppke, ellers er det ikke godt at vide, hvordan det var gået. Nu blev resultatet 14—12 efter en hård og spændende kamp, men det er nok bedst fremtidig at regne med større styrke hos Malmø.

Efter denne kamp, som blev spillet lørdag eftermiddag, gik vi over til fodbold. Det var gæsterne, der skulle i ilden. Nordmændene var trætte — meget trætte! De havde kørt i bus fra Oslo og hertil om natten. Det kom til at præge deres spil, og svenskerne, der i år gerne skulle hjemføre pokalen som ejendom, spillede sig helt ud. De ønskede ikke at løbe nogen risiko. Resultatet blev 13—0 — altså til svenskerne.

Søndag formiddag skulle svenskerne spille mod os. Det blev som ventet et dansk nederlag, og svenskerne var nu sikre på pokalen. De var de bedste og fortjente at vinde. Resultatet blev 3—1, — stadig til svenskerne.

Den sidste kamp mellem Norge og Danmark blev spillet på skovturen og endte med en sejr til Danmark på 4—2.

Men forinden var der mandag formiddag i Sundby Idrætspark blevet kæmpet drabeligt i atletik. Det var morsomt og spændende. En skam blot, at det ikke var muligt at henlægge dette stævne til et tidspunkt, hvor mange flere kunne have overværet dysterne. Sverige var også her stærkest, men Norge manglede kun et enkelt point i at nå samme resultat. Vi selv kom desværre langt bagefter, men forhåbentlig får vi lejlighed til at tage revanche, når vi i 1955 skal kæmpe i atletik.

Det var nogle fornøjelige dage. Vi fik lejlighed til ikke alene at mødes med vore kolleger fra Norge og Sverige på sportspladsen, men også under de sammenkomster, der var arrangeret, og det var ikke den mindst kedelige del. Det er vort håb, at der næste gang, vi skal mødes, bliver lejlighed til for et par ikke sportsfolk at deltage i turen. Norge frembragte et forslag herom, og både svenskerne og vi sluttede os absolut dertil — det skulle gerne kunne lade sig ordne rent praktisk, så måske er det netop Dem, der bliver blandt de heldige. De kan da godt håbe på det og så småt begynde at glæde Dem.

Løvrigt kan vi fortælle, at det er meningen, at programmet næste gang skal omfatte atletik, badminton og skydning, og så skulle pokalen naturligvis gerne til Danmark.

KOM OG KIG

på varerne

Der er i tidens løb fundet ikke så få glemte ting rundt omkring i con-cernen. Alt dette opbevares omhyggeligt i kontoret for fundne sager (HITAX) clo personalekontoret. Hvis De derfor mener at savne noget, så henvend Dem trygt på dette sted — der findes lidt for enhver smag.

PAP-æskan: Personaleblad for PHILIPS A/S, A/S AXEL SCHOU og POPE A/S.

Ansvarshavende redaktør: A. Frederiksen. I redaktionen: J. Skelbæk, Rud Jeppesen og A. Walther.

Sportsmedarbejder: Børge Andersen.