

Referat af turen til Politimuseet den 17. september 2019

Tirsdag den 17. september mødtes 33 medlemmer og ledsagere ved Politimuseets grønne dør. Vi ventede pænt, indtil det begyndte at regne, hvorefter vi ringede på klokken, og blev lukket ind, (døren var åben!) Vi blev opdelt i to hold, og en spændende tur kunne begynde.



Vores rundviser var en pensioneret betjent, som kort fortalte om sin tid hos politet, hvor han havde været i 37 år. Billedet her viser et *straffredskab* til kvinder, sat omkring halsen og hænderne spændt foran. Det andet billede, som var til mænd, viser en fange i *spansk kappe*, en trætønde med pigge indeni. Det var en fordel at bevæge sig så roligt som muligt, for at undgå piggene.



I den gamle modtagelse i *Station 6* hørte vi om ugifte betjente, som boede øverst i bygningen. Tidligere havde de kun een uniform, og når de var færdige med deres lange vagt, iklædte de sig en hvid skjorte, og var ganske nøgne under den. Der var ikke mulighed for at bade, men alle lugtede nok ens. På et tidspunkt blev der op-



sat en bruser, som senere blev nedtaget, da den var tilkalket, fordi den aldrig var blevet brugt.



Alle lovovertrædere skulle registreres. På *Stolen* her var monteret en vinkelliste i midten, som havde til formål, at personen sad helt korrekt, når billedet skulle tages!



Alle lovovertrædere skulle registreres. På *Stolen* her var monteret en vinkelliste i midten, som havde til formål, at personen sad helt korrekt, når billedet skulle tages!

Det er ikke hver dag, man kan få lov til at sidde på en politimotorcykel!



Betjenten der regulerede trafikken på Sankt Hans Torv, var den sidste af slagsen.

Her er det vores kasserer Søren, der har fornøjelsen!



Vi fik fortalt om bal-laden 18. maj 1993, og kom så videre til:

KRIMINALMUSEET

Her var nok at høre om: *Knivdrabet*, hvor de to mordere fik 14 år, og hvor een af dem senere med sin kæreste kom til museet, og bad omviseren, om han måtte holde den udstillede kniv, da det var hans!!! Vi så en kort-film om mordet på fire unge betjente begået af *Palle Sørensen*. Historien om *Det borende X*, blev også fortalt. Og de seneste drabssager som bl.a. *Amagermanden* har også fundet plads der. Og pludselig var der gået to timer, så vi sagde pænt tak og begav os til *Cafeen Sebastopol*, hvor vi nød en dejlig frokost, samt kaffe og kage.



Café Sebastopol



Tak for en rigtig hyggelig dag - og på gensyn
den 15.11.2019 til Banko.
Fotos er taget af Swenn P. og Anny J.

Jeg har lagt billeder fra turen ind på vores hjemmeside p-v-k.dk

Hilsen fra Anny