



Udflugt til Christiansborg

Gulvtæppet? Hvor var
gulvtæppet? Gulvtæppet

som vor gamle statsminister Poul Schlüter (ikke) havde fejlet noget ind under? Vi så det ikke! Men til gengæld fik en trofast og meget heldig flok PVK medlemmer den 14. April 2016 en interessant rundvisning på Christiansborg.



Besøget startede med et grundigt sikkerhedstjek, som vi kender det fra lufthavnen. Herefter blev vi med en engageret guide ført til salen hvor Landstinget ind til 1953 havde til huse. Landstinget var det ene af rigets to kamre. Meningen med at have et tokammersystem med Landstinget som "overhus" var, at hvor Folketinget skulle stå for de reformatoriske impulser i lovgivningsarbejdet, skulle Landstinget danne en modererende, konservativ modvægt. Landstingsvalgene blev afholdt som indirekte valg sammen med en del direkte af kongen udpegede medlemmer, og Landstinget bestod således hovedsagelig af adelen, godsejere og folk fra samfundets øverste lag.

I den anden ende af Christiansborg ligger Folketinget, som tidligere var Rigsdagens andet kammer og hvor medlemmerne blev valgt med direkte valg. Beslutninger i Folketinget skulle ind til 1953 godkendes i Landstinget, før de kunne godkendes til lov, hvilket kunne få sagerne til at trække i langdrag.



De to kamre er forbundet med en lang hal, kaldet vandrehallen, fordi man skulle vandre mellem tingene, for at få lovforslagene formuleret og

godkendt. Først i 1901 accepterede kongen, at det kun skulle være folkets flertal, der skulle afgøre, hvilken regering der skulle dannes. Dette princip kaldes det parlamentariske princip. Det vil sige, at det blev de personer, som befolkningen havde valgt, der bestemte, hvem der skulle danne regering. Princippet blev dog ikke indskrevet i selve grundloven. Det skete først i 1953, da Danmark fik sin nuværende grundlov. Samtidig blev Landstinget afskaffet, og Folketinget blev navnet på det danske etkammerparlament.



Vi var heldige at få folketings salen forevist, lige før et møde skulle finde sted og vi følte virkelig at være kommet til tingets centrum, idet flere Tv-hold var til stede og interviewede Søren Pind og andre kendte folketingsmedlemmer lige for næsen af os.

Vor guide fik kun vist os en lille del af Christiansborg, men fik givet os indtryk af, hvor stort huset er og hvordan den daglige forretningsgang virker. Besøget sluttede af med frokost i et separat lokale af Snapstinget. Her fik vi serveret Claus Mayers Nordiske køkkenretter med gode salater samt svinekam m.m.

Efter en hyggelig snak med gamle kollegaer sluttede vi et vellykket besøg på Christiansborg.