



## Udflugt til Rosenborg den 21.

September 2015

Den trofaste billedbladslæser ville ikke være sen til med fast stemme at sige:

"Lidt kongelig har man da lov at være",

hvis vedkommende lige som en begejstret gruppe PVK'ere næsten kom til audiens i både Christian 4.'s og Frederik 3.'s gemakker på Rosenborg slot. I alle tilfælde blev vi på vor rundvisning i slottet vist disse overdådige rum, som de to konger lod bygge og brugte til at imponere deres venner, gæster og udenlandske besøgende.



Vort store held var at have fået to meget veltalende og vidende guider til at vise os slottet og på trods af en forholdsvis kort omvisningstid, fik vi et godt indtryk af hvad slottet indeholdt og hvilke fantastiske udsmykninger der var opført.

En meget stor oplevelse var riddersalen på 2. Sal, med de 3 sølvløver og tronstolene (eller rettere troningsstolene), døbefonden, som stadig bruges når de kongelige skal døbes samt de store og historieuksmykkede gobeliner. Særlig tronstolen med de 4 snoede enhjørnings horn (som egentlig er fra narhvaler) tiltrak sig vor opmærksomhed og beundring.



Rundvisningen afsluttedes i slottets kælder hvor

kronjuvelerne blev vist frem og hvor vi med betagelse så

både kongekroner og kronjuveler. Vor guide kunne fortælle mange specielle ting om de enkelte dele

som f.eks. om den fantastisk udførte

ædelstenbesatte kongekroner med pelikanen, som plukker kød fra sit bryst og fodrer sine unger med

det. Det er egentlig et Christussymbol, men tillige et udtryk for fyrsten, som ofrer sig for sine undersåtter.

Samlingens kronjuveler, der består af fire storslåede garniturer, som Dronning Magrete bærer ved særlige lejligheder, stammer tilbage fra Christian 6.s dronning Sophie Magdelene. Hun bestemte i sit testamente at hendes smykker skulle være til rådighed for landets siddende dronning og de må kun bæres inden for landets grænser. Kronprinsesse Mary har ligeledes båret nogle af kronjuvelerne.

Nu havde vi forventet at blive budt på et glas af Rosenborgvinen, som egentlig er en rhinskvind fra slutningen af 1580'erne, der har ligget i nogle store egetræsfade i en af slottets kældre.

Vinen er dog med Prins Henriks hjælp fornyet til en mere drikkelig vin, som der kan spædes op med ny vin, i takt med at den gamle drikkes. MEN NEJ! Her sluttede omvisningen uden

en dråbe fra kælderen, hvorfor vi med tak for den fantastiske omvisning og med knurrende maver kørte til Sundby Sejlforening, hvor dagens arrangement sluttede med en god øl eller vand og nogle dejlige stykker smørrebrød og med udsigt over havnens både i strålende solskin.



En god dags udflugt var slut og vi havde hygges os i gamle kollegers selskab.

Nu ser vi frem til et godt bankospil med masser af fine gevinster den 20. November, hvor vi igen vil ses, så husk at sætte kryds i kalenderen den dag.