

Referat af turen den 18. juni 2019 til Kastellet

Tirsdag den 18. juni mødtes 34 medlemmer og ledsagere ved flagstangen i Kastellet. Vi blev opdelt i tre hold, og en spændende tur kunne begynde.



Vores rundviser var en ældre herre, som bl.a. havde arbejdet 16 år på Kastellets nu nedlagte bibliotek, og han kunne fortælle! Kong Christian IV havde udformet en plan til en bedre befæstning af København og i 1626 påbegyndte man fæstningen Sct. Annæ Skanse, der blev forløber for Kastellet.

Da kong Christian IV døde i 1648 blev det i stedet for hans søn Frederik III (som også oprettede Livgarden), der realiserede fæstningsplanerne.

Kastellet er bygget af den hollandske fæstningsbygger Henrik Ruse i perioden 1662-1665. Anlægsarbejdet var af enorme dimensioner, da arbejdet blev påbegyndt i 1662,



men Kastellet blev alligevel anlagt på lidt mere end to år, ved hjælp af 2.000 soldater.

Kastellets kronvold er 1750 meter lang og har i alt fem bastioner. Kastellet består i dag af seks røde stokke (af tysk: etager) og to store magasinbygninger, hvor militære stabe, officerer, befalingsmænd, menige soldater og deres familier i datidens Danmark var indlogeret. I dag er stokkene kontorer og arbejdspladser for flere hundrede medarbejdere fra Forsvaret.

Seks soldater boede sammen i små rum, med to senge, hvori der sov tre i hver. Var man gift,



boede familien i et værelse, hvor de også kunne lave mad. Drenge i sengen har et rødt bånd om halsen. Det betød, at han var egnet til soldat.

Krudttårn

Løs krudt blev opbevaret flere steder i Kø-

benhavn. Men da et af husene ved Østerport Station sprang i luften - med mere end 200 døde, valgte man at lægge husene langt væk fra København. Krudttårnsfængslet på Kastellet blev så brugt til de farlige fanger (som havde gjort oprør og sat ild til fængslet på Christianshavn). Der var ikke megen plads, og de måtte



arbejde med "At pille værk" dvs. optrevle gammelt tovværk, så man kunne fremstille værk til at tætte træske med.

Kastelskirken blev bygget i 1704, den ejes stadig i dag af Forsvaret og anvendes af Folkekirken, som sognekirke. I Kastels sogn bor der næsten 7000 mennesker. Sognet dækker Indre Østerbro og Langelinie området. Et særpræg ved Kastelskirken er den arrestbygning, der i 1725 blev bygget bag på kirken.

I arresten sad statsfanger, heriblandt JF Struensee og dr. JJ Dampé.

Vores hold kom desværre ikke ind i kirken, da der var bisættelse.





Vores guide, hr. Christensen, foreslog så, at vi kunne se **Museet**, da kirken nu var lukket for os. Her fik vi også fortalt om mange af de genstande, billeder, teninger osv. som befandt sig der. Men tiden løb, så efter 1½ time rundvisning, sagde vi tak for i dag, og gik til Café Petersborg, hvor vi skulle spise frokost i kl. 13.



Museet er i venstre bygning.

Café Petersborg



*Tak for en rigtig hyggelig dag - og på gensyn den 17.9.2019 til Politimuseet.
Fotos er taget af Swenn P. og Anny J.*

Jeg har lagt billeder fra turen ind på vores hjemmeside p-v-k.dk

Hilsen fra Anny