

Referat af turen til Københavns Museum den 22. september 2020

Tirsdag den 22. september kl. 10.45 mødtes medlemmer og ledsagere (17 ialt) i Museets lille forhave. Vi havde bestilt en omvisning kl. 11, hvor vi skulle se og høre om udstillingen *Paul Fischer - Byen i det bedste lys*, der ved museets åbning i februar



var et tilløbsstykke! Vores rundviser var en ung pige, som studerede kunst, og i en time forklarede hun klart og tydeligt om Paul Fischer. Herefter kunne vi gå rundt og se museets andre udstillinger.

Rangsygen

I den tætbefolkede by er det vigtigt tydeligt at kunne se forskel på rig og fattig. Tidligere forblev man under samme kår, som man var født i, men under enevælden er der nye muligheder for at ændre sin plads i samfundet.

Den enevældige konge indfører et rangsystem, der giver mulighed for at købe sig til titler og embeder, og samfundet bliver præget af den såkaldte rangsyge. vil man være noget, må man stræbe opad, knytte de rigtige forbindelser, spille roller og tilpasse sig. Man må klæde sig og føre sig korrekt for at vise sin status. Parykker og sko er centrale elementer i den hyppigt skiftende mode.



Var man noget, kunne man blive båret rundt. Taget kunne slås op, så personen kunne rejse sig op, og gå ud ad bærestolen, uden af den høje paryk tog skade!

Hvem var fortidens københavnere og hvordan levede de? Der er udvalgt de mest spændende arkæologiske fund og historiske genstande, som afspejler livet – også fra før København blev København. En godt brugt benkam fra vikingetiden, et skelet af en kriger fra middelalderen og en elegant bærestol fra 1700-tallet, der på bedste taxa-vis har fragtet fine folk rundt i byen.

Interaktive installationer, lyde, stemmer og film bringer os tæt på historien: Prøv 1700-tallets komplicerede hilseformer. Og intet bymuseum uden en bymodel: Den store, interaktive model af byen med panorama.

Jeg har lagt billeder fra turen på vores hjemmeside p-v-k.dk - fotos: Swenn P. og Anny J.

Tak for en rigtig hyggelig dag - Hilsen Anny

TIVOLI HALLEN var vores næste stop, og det var bare at gå over Vester Voldgade, og et par trin ned. Stod man op, skulle man have mundbind på (Corona), med sad man, var det uden!!! Vi havde bestilt frokostplatte kl. 13, som var merget lækker. Vi sad ved små borde, dækket med dug og stofservietter.

