

Referat af turen 22. september 2022 til Absalons Borg

"Septembers himmel er så blå..."! - og vi nød det gode vejr, mens vi ventede på, at alle 32 pensionister var kommet.



Mon Absalon har forrette sin nødtørft her?

Vi blev hentet af en guide, som fortalte om Københavns første borg, der blev grundlagt af Biskop Absalon i 1167, som jævnligt var under angreb og blev erobret flere gange. I 1369 blev borgen indtaget af Valdemar Atterdags fjender, og revet ned sten for sten.

Vi hørte om Blåtårn, som var et svært bygget tårn i 5 etager og fungerede som fængselstårn. Det formodes at være fra 1400-tallet og blev revet ned sammen med resten af slottet i 1731-1732.



Leonora Christina, Christian IV's datter, sad indespærret i Blåtårn i 21 år (1663-85), hvor hun skrev sin berømte selvbiografi "Jammersminde". Blåtårn har også huset flere kendte fanger, bl.a. Christian II og Torben Oxe. Der gættes på, at det måske er tårnets

mørke blytag, der har givet navn til tårnet. Omvisningen varede godt en time, og frokosten ventede i Kanal Cafeen ikke langt fra slottet.

"Hvor der er hjerterum er der husrum" - og selvom vi sad tæt, var stemningen god, og en lækker frokost med kaffe og kage, satte et punktum på en rigtig hyggelig dag.



En udhulet træstamme med indlagt rør blev brugt for afløb af både vand og kloak.



Model af slottet med Blåtårn.



Fodastryk af en kat på en gl.mursten.



Christiansborgs grundsten. REX, LEX og IUS: Kongen, loven og retten.



Tak for en hyggeig dag - Jeg ønsker alle et godt efterår - og på gensyn den 18.11.2022 til det årlige bankospil.
Hilsen fra Anny