



## Den 10. september 2013 afholdt PVK udflugt til Københavns Rådhus.

Vor formand Kåthe tog med sol og smil imod os på balustraden foran hovedindgangen og vi mødte igen vore gamle Philipskolleger og fik udvekslet de nyeste informationer.

Siden middelalderen har der været et rådhus i København. Også dengang var det her byrådet mødtes, drøftede og afgjorde sager, der drejede sig om byen og dens borgere. Men datidens rådhus var også vidne til dramatiske henrettelser og afstraffelser, voksne og børn indespærret i usle fængselsceller eller siddende i muntre drikkelag. Fem forskellige rådhus blev det til, inden vore dages rådhus stod færdigt i 1905. Københavns første rådhus lå ved Gammeltorv og op gennem tiden har København haft rådhus liggende ved byens torve omkring Nørregade og Nytorv. Torvene var også skueplads for optog, ridderspil, turneringer og gøglerforestillinger. Og det var her byens borgere gysende kunne være vidne til halshugninger, piskning og andre fysiske afstraffelser af større eller mindre lovovertrædelser.

Det 6. rådhus ligger der, hvor vi kender det i dag og blev bygget efter tømrer Martin Nyrops projekt. Rådhusklokkerne ringede første gang ved århundredeskiftet 1899-1900.

En ting som heldigvis stadig er en tradition er rådhuskælderens beværtning, som i dag kaldes kantine. Det var en tradition, at der i rådhuset var en offentlig beværtning – en tradition, der i hvert fald går tilbage til Christoffer af Bayerns stadsret fra 1443. Her blev det slået fast, at Magistraten, borgmestre og rådmænd, havde **ret til en stadskælder**, som beværtningen blev kaldt dengang.

Det var derfor med stor interesse at PVK's udflugt begyndte dagens første møde i stadskælderens. Lidt forsinket på grund af den store tilslutning og dermed knebne plads i kantine, så efter et interessant besøg i hallens udstilling, gik vi – mere end 90 deltagere - til rådhuskælderens beværtning og fik stillet sulten og havde det hyggeligt med de gamle arbejdskolleger - uden dog at falde i et rigtigt muntert drikkelag.



Herefter blev vi i hold guidet gennem rådhuset og fik udpeget de mange magistrater og møderum. Mange af os havde ikke været her før og fulgte med stor interesse vore gode og livligt fortællende guider. Her i rådhuset er der ca. 500 ansatte. Rådhusets stilart bærer præg af Nyrops dannelsesrejse i Italien. Ligeså med mange forskellige udsmykninger og byggematerialer, som kaldte tankerne frem om Danmarks flora og mange malerier, relieffer og gobelænger med motiver fra den danske mytologi, fra byens udvikling og lærde borgere udsmykkede gange, trapper og sale. Huset havde sandelig mange sale, møderum og kontorer. Alle, som f.eks. byrådssalen, festsalen og bryllupssalen, havde hver deres særpræg og udsmykning.

Rundvisningen sluttede igen i stadskælderens beværtning, hvor vi fik smagt de berømte rådhuspandekager sammen med et glas vin. Klokken var da blevet godt fire og vi skiltes med mindet om en god dag på Københavns Rådhus.

Og så mødes vi igen den 22. november til vort årlige bankospil.

