

PVK udflugt til Den Blå Planet.

Torsdag den 18. april gik PVK's forårstur til Den Blå Planet.

Havde man forventet en udflugt, som ville gå rent i fisk, så fik man både ret og uret. For ikke mindre end ca. 100 forventningsfulde PVK'ere med ledsagere mødte op til en fantastisk oplevelse med fisk i alle afskygninger omkring sig.

Vor glade formand Kätthe tog imod os ved indgangen og guidede os ind i det helt specielle, flotte og Nordeuropas største akvarium, hvor tusindvis af fisk var klar til at tage imod os. Bygningens beboere var netop flyttet ind i foråret; de fleste fra det gamle Danmarks Akvarium og når man mødte dem, kan man forstå at det ikke har været nogen let sag at flytte 2000 piratfisk, fem hajer, tre barracudaer, en stime guldmakreller og 1000 blandede fisk på op til halvanden meter.

Det har taget 6 år at få Den Blå Planet planlagt og bygget, men så er det også blevet så overvældende en oplevelse, at vi, som i tidligere tider var stolte af vort hjemmeakvarium med guldfisk og sugemaller, måtte føle os helt fortabt og på meget dybt vand. Her var klappefisk, så



man bliver våd på ærmerne, søløver, ja selv en færøsk koloni søpapegøjer og fodring fra gummibåd i den store oceantank. Specielt denne oceantank er betagende, når man går gennem den i en tunnel og ser store tropfisk i alle farver, revhajer, smukke ørnerokker og hammerhajer der kan se 360 grader rundt med øjne på de besynderlige hoveder - og så at tænke på at denne tank indeholder fire millioner liter saltvand!!!

Vi var alle meget begejstrede for denne oplevelse

og snakken gik om hvad der var den største eller mest bemærkelsesværdige oplevelse: var det selve akvariets bygning, var det de sjældne og kostbare pjaltefisk eller var det at se de store rokker komme svævende gennem vandet eller var det.....

Sikkert er det, at vi havde interesse for og fik en stor oplevelse med dette besøg, hvilket deltagerantallet bekræfter.

Da øjet for nogle var blevet mæt ved synet af de smukke fisk gik vi til Restaurant Kastrup Strandpark for også at få maverne tilfredsstillet. Visse ytrede sig med vandede vittigheder og med at vi sikkert skulle have serveret fisk eller skaldyrssuppe, men nej! Vi fik serveret god gammeldags bøf med løg og spejlæg. En frokost der bekom os godt, efter hvad, der måske kan beskrives som, en verdensomsejling under vandet på kun en formiddag. Vi havde en dejlig dag i selskab med gamle Philips kolleger og venner. En oplevelse, som vi sent vil glemme.



Tak for det gode selskab og hvor er det dejligt at tænke på, at vi snart ses igen til sommerens udflugt til Koldkrigsmuseet den 11. juni 2013.